



Den Danske Klosterrute

Nyhedsbrev september 2022

Foreningen

Den Danske Klosterrute

Mit 10-års jubilæum med Klosterruten

Det var en lille notits i den lokale Sorø Avis, hvor der blev omtalt en reception i Sorø Klosterkirkes Sognegård den 12. maj 2012, der fandt min interesse.

Jeg kørte til Sorø, hvor der blev orienteret om Klosterruten og fejring af bogudgivelse med deltagelse pilgrimsgrupper, forlag og biskoppen over Roskilde Stift, Peter Fischer-Møller med flere.

I forbindelse med receptionen, blev der informeret foreningen Klosterruten og bogudgivelserne med rutebeskrivelser.

Jeg købte de nye og tidligere bøger, som jeg stadig har stor fornøjelse af.

Der blev også orienteret om næste dags pilgrimsvandring fra Vester Broby kirke til Lynge Eskilstrup og jeg besluttede mig for at deltage.

Det blev min første pilgrimsvandring i et område, som jeg kender rimeligt godt, men en vandring på en anderledes måde end jeg tidligere har oplevet det.

Efter vandringen traf jeg Karen-Marie, og efter god snak blev jeg medlem af foreningen Klosterruten.

Det er blevet til rigtig mange fine pilgrimsvandring med en af bøgerne i hånden eller sammen med pilgrimsgrupper, og med Bellahøj kirkes pilgrimme i særdeleshed.

De senere år har jeg på grund af helbredsmæssige udfordringer ikke formået at gå så langt eller så hurtigt, men jeg har stadig stor fornøjelse bøgerne, og går mine egne ture på mindre strækninger i det tempo jeg kan magte.

Det var en ekstraordinær og uventet oplevelse, at fejre **Mit 10-års jubilæum med Klosterruten** i forbindelse Himmelske Dage i Roskilde, hvor jeg mødte Karen-Marie og vi fik en god samtale.

Jeg skylder foreningen Klosterruten stor tak for mange fine naturoplevelser, og de mange møder og samtaler med gode mennesker på mine vandring.

Jeg vil ønske Klosterruten alt muligt godt fremover - guds fred og alt godt.

Bedste pilgrimshilsener

Asgar Bang
Dianalund

